

# Hilde van Bibpunt Muizen



**Als je naar de boekenruil en het bibpunt in Muizen gaat, is de kans groot dat je er Hilde tegen het lijf loopt. Zij ontfermt zich al twee jaar lang over de mooie boekencollectie in het dorpshuis.**

“Tussen de boeken voel ik me helemaal thuis. Elk boek is iets speciaal en neemt je mee in de wereld van iemand anders. We hebben een mooie collectie van 1200 boeken voor volwassenen en 1200 kinderboeken en strips. Iedereen mag langskomen om een boek te ruilen. De boeken die je meeneemt mag je houden, maar je kan ze ook terug binnenbrengen om er iemand anders blij mee te maken. Ook het bibpunt is hier. Wie boeken reserveert via de online catalogus van de bib kan ze hier in het dorpshuis afhalen. Zo brengen we de bib iets dichterbij het dorp.”

“Ik doe het vooral graag omdat het een gezellig ontmoetingspunt is. Sommige mensen gaan snel binnen en buiten, anderen blijven dan weer wat langer en slaan een praatje met andere burens. Je kan hier zelfs iets drinken.”

Je vindt de boekenruil en het bibpunt ook in Battel, Leest, Hombeek, Heffen en Walem.

[www.mechelen.be/dorpen](http://www.mechelen.be/dorpen)

## Zelf iets organiseren? (/ondersteuning)

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt (/ondersteuning) vele projecten met:

- subsidies (/subsidies)

- materiaal (/jeugd-uitleendienst)
  - en communicatie (/ondersteuning-bekendmaking-van-activiteiten)
- 

